

## Startdienst 11 september 2022

### Thema: 'Aan tafel!'



- 10.00 u Welkom en inleiding door ouderling van dienst
- 10.04 u Vredegroet
- 10.06 u Zingen: 'Voor ieder van ons een plaats aan de tafel' (Liedboek 388)
- 10.10 u Koffie-thee-broodje en tafelgesprek  
Hierbij wordt om de vijf minuten een 'Kletsplot'-vraag gesteld.  
Ondertussen is er het eerste gedeelte van het thuis-programma, met o.a. impressie van de tafelgesprekken.
- 10.30 u Zingen: 'Als je brood deelt' (Zangen van zoeken en zien 620):
- Als je brood deelt deel je macht.  
Als je macht deelt neem je deel.*
- Als je brood deelt deel je hart.  
Als je hart deelt komt er hoop.*
- Als je brood deelt deel je lijf.  
Als je lijf deelt word je een.*
- Als je brood deelt deel je pijn.  
Als je pijn deelt is er trouw.*
- Als je brood deelt word je klein.  
Als je klein wordt word je sterk.*
- Als je brood deelt wordt het licht.  
Als het licht wordt komt het goed.*
- Als je brood deelt word je brood.  
Als je brood wordt word je mens.*
- 10.35 u Tafelwissel
- 10.40 u Activiteiten aan tafel  
Ondertussen is er het tweede gedeelte van het thuis-programma,

met o.a. impressies van wat aan de tafels gebeurt.

11.10 u ZWO vraagt aandacht voor het project Moldavië en mededelingen door diaken van dienst

11.15 u Koffie-thee-soep

Ondertussen is er het derde gedeelte van het thuis-programma met korte interviews

11.30 u Vormen van een kring – aangekondigd

11.35 u Zingen: 'Jezus roept hier mensen samen' (Liedboek 975:1,4a/1b)

Daarna:

Gedachtenis, waarbij zingen: 'Niemand leeft voor zichzelf' (LB 961)

Dankgebed en voorbeden, met acclamatie: 'Ga mee in ons midden' (Zangen van zoeken en zien 4):

*Ga mee in ons midden  
daglicht en vrede,  
brood om te delen,  
woord in ons hart.*

Dankgebed  
Voorbede bij rouw  
Voorbede alledaagse tafels  
Voorbede kerkelijke tafels  
Voorbede tafel der armen

Stil gebed  
Onze Vader

Fruit ronddelen

Zingen slotlied: 'Behoed en bewaar Jij ons, lieve God' (Zangen van zoeken en zien 252):

*Behoed en bewaar Jij ons, lieve God.  
wijs Jij ons de goede wegen.  
Wil in de woestijn het manna zijn.  
omgeef Jij ons met jouw zegen.*

*Behoed en bewaar Jij ons, lieve God,  
wees met ons in al het lijden.  
Wees warmte en licht, een menselijk gezicht,  
nabij ons in donkere tijden.*

*Behoed en bewaar Jij ons, lieve God,  
en geef geloof en vertrouwen,  
een vlam die niet dooft, in vrede gelooft.  
Geef dat wij daar zelf aan bouwen.*

*Behoed en bewaar Jij ons, lieve God.  
omgeef Jij ons met jouw zegen.  
Wil in de woestijn een bron voor ons zijn  
en zet ons op nieuwe wegen.*

Zegen